

Brouwershaven, 10 Juni 1940

Geachte Dames.

U zult wel eenigsinds verrast zijn door het telegram aan Nel. Ik zal U de reden mededeelen. Ons gezin is in groot verdriet, onze geliefde zoon Jan is door de Deutsche Gestapo gearresteerd. Zondagmorgen 8 uur is hij gevangengenomen en is toen direct vervoerd, we wisten niet waarheen. Van morgen ben ik door bevriende politie er achtergekomen dat hij nog in Zierikzee was, ik ben er heen gegaan doch toen was hij juist overgebracht naar Middelburg en heb hem niet meer gezien. U begrijpt hoe wij in angst en zorg verkeeren, en vooral moeder, die toch altijd zwak is, haar geheele zenuwen zijn van streek en ligt te bed, gebruikt niets. Ook hebben we aan onze lieve Nel gedacht, hoe moeten we haar deze vreeselijke meededeling doen, ach ze houden gelukkig zoo veel van elkaar. We hopen dan ook dat U het niet kwalijk neemt dat we haar overlaten komen.

Ik kan hedenmiddag bij de Deutsche politie enige nadere inlichtingen bekomen.

Ja geachte dames, het is vreeselijk je kind zoo te zien weggehaald. Doch we hopen hem weer te krijgen.

Onze hartelijke groeten,

Hoogachtend,

H. Verhoeff